

# Toean nippon

De Japanse soldaat in de Pacificoorlog  
en in Nederlands-Indië, 1942-1947



FRED LANZING





Prijs: € 10,-

Dé geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bestaat niet. De historie van de twee krijgstheaters omvat talloze verhalen, gebeurtenissen en thema's. Hij gaat ook over uiteenlopende groepen mensen die betrokken waren bij dit mondiale conflict. Dit boek gaat over één van die deelnemende groepen, te weten over lot en leven van de gewone dienstplichttichtige Japanse soldaten. Het boek is geen fictie, maar berust op uitvoerige research en documentatie. Het is een unieke studie die geen equivalent heeft in enige westerse taal.



Fred Lanzing is geboren in 1933 in Bandoeng (Ind.). Hij was tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in onder andere Tjideng en Baros 6. In maart 1946 arriveerde hij met zijn ouders in Nederland. Hij is antropoloog en historicus met een grote belangstelling voor de koloniale geschiedenis en literatuur. Hij publiceerde hierover in boeken en tijdschriften, zowel fictie als non-fictie. Hij woont in Amsterdam.

# Inhoudsopgave

Inleiding	7
Bandoeng, 18 oktober 1945: een verrassing	9
Uiterlijk	10
Vooroordelen	12
Een lesje ideologie	15
Een lesje realiteit	16
Feeststemming	17
De dienstplicht	19
Indoctrinatie	22
Sneuvelen	24
Oorlogsmisdrijven	25
Het dagelijks leven van de Japanse soldaten	32
De laatste maanden	36
Na de capitulatie, augustus 1945	43
Repatriëring	51
Epiloog, quasi-poëtische metaforen	54
Bijlage: kort historisch overzicht	56
Bibliografie	58