



Sokuhoo nr.8, maart 2013

De samenwerking met JIN

Het is goed om kort stil te staan bij wat er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd. Net zoals in 2011 zijn er in het afgelopen jaar ook weer een aantal bestuurlijke overleggen geweest waarbij de beide besturen elkaar niet alleen als groep maar ook individueel steeds beter hebben leren kennen. Daarnaast hebben we van elkaar kunnen zien welke specifieke verschillen resp. aandachtspunten er zijn. Naast de gezamenlijke voorbereiding van de Japanreis hebben we ook besloten een aantal gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren (o.a. de Nieuwjaarsreceptie en de Relatiedag) opdat mensen van Sakura en JIN met elkaar kennis konden maken.

Hoe de samenwerking in 2013 zal worden gecontinueerd is op dit moment lastig te voorspellen. De voorzitter van JIN (Silfraire Delhaye) en 2 andere bestuursleden hebben een tijdje geleden namelijk aangekondigd te zullen aftreden. In de reguliere Algemene Ledenvergadering van JIN - op 10 maart a.s. – zal een nieuw bestuur worden gekozen.

Opsporingen nieuwe stijl.

De lotgenoten van Sakura en JIN kunnen sinds begin 2012 ervoor kiezen om bij de zoekactie naar hun Japanse vaders de hulp in te roepen van een nieuwe organisatie:

S.O.O. (Stichting voor Oorlogsgetroffenen in de Oost (zie ook www.S-O-O.nl).

De dames van S.O.O. hebben in de 1^e helft van 2012 een aantal workshops georganiseerd, waarbij zowel uitleg is gegeven over de doelstellingen van de stichting alsook de organisatie van de zoekacties nieuwe stijl. Een bezoek aan het Nationaal Archief behoorde tot het sluitstuk van dit programma van workshops, waarbij de betrokken personen konden leren en ervaren hoe zij zelf archieven kunnen opvragen en raadplegen. Belangrijk uitgangspunt van S.O.O. is namelijk dat de lotgenoot die zoekt zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar zoekactie en dat S.O.O. daarbij assistentie kan/wil verlenen.

Inmiddels hebben 14 Sakura lotgenoten hun eerder afgesloten zoekactie heropend resp. gestart via S.O.O..

Nieuwe lotgenoten.

In het afgelopen jaar zijn we bijzonder positief verrast door de aanmelding van 3 nieuwe lotgenoten en 1 (Japanse) donateur. Iedereen heeft ze kunnen ontmoeten op de diverse bijeenkomsten (o.a. de bbq te Epe, het bezoek aan de tentoonstelling “Samurai” te Rotterdam en de Nieuwjaarsreceptie te Lunteren).

Verder zullen we natuurlijk voorzichtig blijven proberen de nog niet aangesloten lotgenoten - die we wel kennen omdat ze ooit interesse hebben getoond - alsnog te stimuleren zich als donateur aan te melden. Mochten jullie zelf zulke personen kennen, dan kun je natuurlijk ook een steentje bijdragen. Dat kan ondermeer door deze mensen informatie te verschaffen over je eigen ervaringen, ze door te verwijzen naar onze website of te vragen of iemand van het bestuur contact met hen mag opnemen.

Nieuwe website

Er wordt momenteel druk gewerkt aan het opzetten van een nieuwe website. We denken na over een goede structuur en welke informatie belangrijk kan zijn voor de aangesloten donateurs, hun familie en vrienden. Maar ook over welke informatie interessant zou kunnen zijn voor geïnteresseerde bezoekers, andere organisaties, onbekende lotgenoten die aan het verkennen zijn etc. etc.

Kortom, er moet weliswaar nog een heleboel gebeuren, maar we nodigen hierbij iedereen uit om onze nieuwe website (in wording) alvast te bezoeken; zie www.stichting-sakura.nl . Jullie commentaar en suggesties zijn natuurlijk van harte welkom.

Verslag kennismaking 2^e generatie JIN-Sakura met de Japanse Ambassade

Beste ‘tweede generatie genoten’,

Afgelopen vrijdag hebben wij (Babiche Sipkens, Arthur van Geenen, Hemco Murk en ondergetekende) samen met de twee voorzitters van Sakura (Rob Sipkens) en JIN (Silfraire Delhaye) een bezoek gebracht aan de Japanse ambassade. Het doel van dit bezoek was onder andere om ons als tweede generatie te presenteren aan de Japanse diplomaten en tegelijkertijd onze (motivatie)brieven voor de voortzetting van het Exchange programma persoonlijk te overhandigen.

Na een korte voorbespreking in het Bel Air Den Haag (waar we met Rob en Silfraire even kort overlegd hebben hoe de sfeer is in de Japanse ambassade en hoe we onze motivatiebrieven het beste kunnen verwoorden), zijn wij met zijn zessen vertrokken richting de ambassade. Daar werden wij zeer vriendelijk en informeel (lees: ongedwongen) ontvangen door het ambassadepersoneel. Na ons ‘vergaapt’ te hebben aan het mooie oude gebouw, werden wij welkom geheten door de heer Nomura (functie: counsellor) en mevrouw Morita (derde secretaris).

Na een kort voorstelrondje hebben Silfraire en Rob een toelichting gegeven op ons bezoek. Vervolgens hebben Babiche, Hemco, Arthur en ik onze motivatiebrieven beknopt toegelicht en de (vertaalde) brieven met foto’s in een mooi boek overhandigd. De heer Nomura en mevrouw Morita hebben namen onze brieven meteen aandachtig door. Na onze persoonlijke toelichting, hebben wij samen met Rob en Silfraire nog benadrukt dat het ons als tweede generatie niet alleen gaat om een Japanreis. Het belang voor ons staat voorop het stokje van onze ouders in de toekomst over te nemen en de banden met Japan en onze generatiegenoten in Japan aan te halen. Dit hebben wij mede gedaan om te voorkomen dat de Japanse ambassade denkt dat het alleen maar om het bekostigen van een ‘snoepreisje’ gaat. Wij hebben beargumenteerd dat we (en vooral onze ouders) allemaal een afzonderlijk verhaal en geschiedenis hebben. In veel gevallen zijn de ervaringen in meer of minder mate schrijnend, maar er zijn ook zeker mooie verhalen. Wel speelt bij iedereen het gevoel te weinig van Japan te weten en graag kennis te maken met de Japanse cultuur, taal en de mensen. Dit mede om een deel van onze ‘eigen identiteit’ te ontdekken. We hebben benadrukt dat we vereerd zouden zijn als ook de tweede generatie via een exchange programma de kans krijgt Japan te bezoeken. Hierbij hebben we duidelijk aangegeven dat alleen echt betrokkenen de kans moeten krijgen in aanmerking te komen voor een exchange programma (in welke vorm dan ook). Dit betekent (vooralsnog) de mensen die een motivatiebrief hebben geschreven en betrokken zijn bij de vereniging JIN resp. Stichting Sakura (bijwonen en organiseren activiteiten, het schrijven van stukjes en het onderhouden van de noodzakelijke contacten).

Ons idee is dat de heer Nomura en mevrouw Morita zeer aandachtig hebben geluisterd naar onze verhalen. Er kwamen van hun kant ook meerdere vragen, waaruit we op kunnen maken dat ze open staan voor ons initiatief.

De heer Nomura sloot af met dat hij onder de indruk was van onze brieven en verhalen. Hij waardeerde het zeer dat wij de tijd hadden vrijgemaakt om ons verhaal te komen vertellen en zal de brieven overhandigen aan vertegenwoordigers van de Japanse regering. Wel gaf hij aan dat er dan voor ons een nieuw programma moet worden opgesteld. Eerst moet er nog goedkeuring komen voor een reis voor de eerste generatie in 2013. Onze verwachting is dan ook dat mochten er mogelijkheden zijn, dit niet voor 2015 zal plaatsvinden. De heer Nomura en mevrouw Morita staan echter open voor ons idee en gaan alle moeite doen om ondanks de huidige economische moeilijke tijd een exchange programma op te zetten binnen de (financiële) mogelijkheden.

Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de dag en houden jullie uiteraard op de hoogte van de vorderingen. Wellicht zijn jullie hierdoor ook extra gemotiveerd geraakt om elkaar beter te leren kennen.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, bel of mail ons gerust!

Groeten, uiteraard mede namens Babiche, Arthur en Hemco, Robrecht van Eldik

Ps. Wij hebben het idee opgevat om in februari/maart een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokken tweede generatiegenoten. We denken aan iets cultureels (uiteraard Japans georiënteerd) en een borrel met eventueel een hapje. Als jullie ideeën en suggesties hebben, laat het ons weten! Het moet uiteraard een uitje worden waar zoveel mogelijk mensen bij willen en kunnen zijn!

Generatie uitbreiding.

Ook de 3^e generatie Japanse nakomelingen groeit! We ontvingen het blijde bericht dat op 10 nov. 2012 gezond en wel ter wereld is gekomen, Levi Sanchiro Simeon Leusink, zoon van Michiko en Erik, kleinzoon van Namiko en Roy Sanches. Nogmaals gefeliciteerd namens ons allen!

Verskillende activiteiten

Op 25 november 2012 bezochten we met 25 Sakura donateurs (waar onder 5 “kinderen”) de succesvolle Samurai tentoonstelling in het Wereld Museum van Rotterdam. We kregen een speciale rondleiding van een zeer enthousiaste gids. Daarna hebben we gezellig, vanzelfsprekend “Japans” gegeten in restaurant Fugu.

Nieuwjaarsreceptie JIN-Sakura 20 jan. in Lunteren.

Het was een fijne dag om met oude en nieuwe lotgenoten over onze “geschiedenis” te praten en tevens nieuwe plannen te smeden. Genoten van prachtige Indonesische liedjes en zelfs een Japans liedje gezongen door de mooie dames van Siloam en een eenvoudige en smakelijke lunch verzorgd door Molly en Pauline. Mooie foto’s en een filmpje, gemaakt door Nelly de Vos (Indisch4ever) staan op de vernieuwde website van Sakura.

Foto Project Miyuki Okuyama. In de zomer van 2012 is Miyuki Okuyama (Arnhem) gestart met het maken van foto's van Japanse nakomelingen voor een tentoonstelling en boek in Japan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben zich nog een tiental deelnemers aangemeld. Ze is daar erg blij mee en reist onvermoeibaar door heel Nederland om de mensen thuis te fotograferen.

Data om alvast in je agenda te noteren.

16 maart Indische Boekenbal in Spijkenisse.

Met veel muziek, creativiteit en literatuur vanuit Indische en Nederlandse cultuur. Lezing van Griselda Molemans en Klaartje Groot (Multatuli Huis). Silfraire Delhaye (nieuwe voorzitter van het Indisch Platform) is aanwezig.

7 april Sakura Regio Oost bijeenkomst in Didam

Thema: gevonden vaders en familie en andere verhalen.

29 of 30 juni Concert Nippy Noya en zijn Japanse nichten.

Bedoeling is dat alle JIN en Sakura mensen aanwezig zijn. Yuki Sunada maakt opnames voor haar film Children's tears. We zijn bezig een gepaste locatie voor het concert te vinden. (i.v.m de kroning is de oorspronkelijke datum, 28 april geannuleerd)

8 juni: Dialoog Nederland-Japan-Indonesië in Voorburg.

Jaarlijkse Sakura BBQ bij Joyce en Albert in Epe.

We hadden de BBQ op 29 juni gepland maar i.v.m. het concert en de film van Yuki Sunada zullen we in overleg met Joyce en Albert een andere datum kiezen.

14 sept. Open Monumentendag – FSS Multi-cultureledag Spijkenisse

Net als vorig jaar (8 sept.2012) hoopt Stichting Sakura i.s.m. Federatie Spijkenisse Samen een evenement te organiseren met o.a. Japanse cultuur. Ideeën zijn van harte welkom.

Meer informatie hopen we op tijd te versturen, maar kijk vooral ook op de website van Sakura.

Andere berichten/links uit de Nederlans-Japans-Indische samenleving

19 maart stille tocht vanaf het Vredespaleis om de Indische petitie te overhandigen aan de 2^e kamer. Aanmelden voor deelname ikloopmee.ip@gmail.com
Voor mee informatie kijk op www.indisch4ever.nu

Op 9 febr. werd in Heemstede Herman Bussemaker (voorheen voorzitter van KJBB en Het Indisch Platform) geridderd. Hij heeft inmiddels wegens gezondheids problemen zijn voorzitterschap overgedragen aan Silfraire Delhaye

*Aan de bosrand midden in de diepe sneeuw
openden een paar pruimentakken vannacht
hun bloesem*

Beste mensen,

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud en de lente is in aantocht.

Ook voor 2013 hebben we diverse activiteiten gepland of in voorbereiding.
Om deze te kunnen uitvoeren hebben we jullie steun in de vorm van een donatie heel hard nodig.

Al jaren verwachten we een bedrag van 35 euro, maar een hoger bedrag is erg welkom.

Het vorig jaar hebben we diverse malen een verzoek om een donatie over te maken moeten herhalen, omdat we niet konden geloven dat er nog maar zo weinig lotgenoten bij Sakura aangesloten waren.

Gelukkig bleek dat ook niet zo te zijn, want we hebben velen van jullie mogen ontmoeten op de verschillende bijeenkomsten, maar het was wel even schrikken!

Uit onze andere publicaties is te lezen dat Sakura springlevend is en nieuwe energie hoopt te verkrijgen uit de inbreng van de "tweede generatie".

Ook van hen hopen we een donatie te mogen ontvangen.

De donatie kan gestort worden op rekeningnummer 3154.93.844 t.n.v. Stichting Sakura.
We stellen het op prijs indien u uw donatie uiterlijk 30 maart a.s. zou willen overmaken.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens bestuur Stichting Sakura,

Edward Lehmann

Penningmeester