



## さくら速報 *Sokuhoo nr 7, juli 2012*

Beste lezers,

Het is weer zomer, tenminste wat daar voor door moet gaan. Het is weer een poos geleden dat de laatste Sokuhoo werd gepresenteerd en dus is het de hoogste tijd voor een volgende editie.

De allesvernietigende tsunami ligt weer meer dan een jaar achter ons maar is allerzins vergeten. Via diverse televisiestations zijn regelmatig beelden aangeboden.

Op 25 juni werd de documentaire uitgezonden die Jeroen Pauw met zijn crew gemaakt heeft over de situatie in het uitgestrekte gebied in Japan dat door de aardbeving en de tsunami op 11 maart 2011 zo vreselijk werd getroffen. De reportage begint met zijn verslag uit Miyako/Yamada.

Als u het programma gemist heeft, kunt u het via deze link alsnog bekijken:

<http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1267083>

### **Samenwerking JIN.**

De samenwerking met JIN vordert gestaag in een positieve richting. Natuurlijk zijn er verschillen van opvatting, maar we zijn ervan overtuigd dat die worden opgelost. In ieder geval wordt deze wending door derden positief ervaren. Als je samen een kar wilt trekken is het van belang dat je dezelfde wielen hebt. Aan het balanceren en uitlijnen wordt gewerkt.

### **Tweede generatie**

Het bestuur van Sakura heeft in samenwerking met het bestuur van JIN het initiatief genomen om de Japanse ambassade te verzoeken onze tweede generatie de mogelijkheid te bieden het land van hun opa te bezoeken. Onze kinderen is verzocht om, indien zij daar de behoefte toe hebben, een motivatiebrief te schrijven waarin zij uiteen kunnen zetten waarom zij die wens hebben.

Een aantal van hen heeft reeds gereageerd met soms hele emotionele beweegredenen. Deze brieven zullen gebundeld aan de Japanse ambassade worden aangeboden. We hopen van ganser harte dat daarop een positieve reactie zal volgen.

Het bestuur van Sakura is niet op de hoogte in hoeverre het proces bij JIN is gevorderd.

Er is een schema opgesteld welke procedure zal worden gevolgd met de ingezonden brieven. Zij die daar meer van willen weten kunnen contact opnemen met Edward Lehmann [lanka@tiscali.nl](mailto:lanka@tiscali.nl) Alle inzenders van een motivatiebrief zullen binnenkort per mail een antwoord ontvangen waarin zij worden bedankt en een voorstel zal worden weergegeven welke procedure wordt gevolgd.

## **Zoekactie:**

Opvolgend aan de eerste workshop op 18 februari van de Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O. Aya Ezawa; Kaori Maekawa; Miyuki Okuyama; Yoko Huys - Watanuki; Yukari Tangena-Suzuki) is op 23 juni de tweede gepresenteerd. De deelnemers zijn uitgenodigd om op 31 juli naar het Nationaal Archief in den Haag te komen. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Zij zullen in ieder geval worden begeleid en bijgestaan door Kaori en Jan.

Net als bij de eerste workshop heeft Jan Pelegrino een power point presentatie gehouden waarbij uitgelegd werd op welke manier men zelf kan zoeken en welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn. Aan aanwezig is een dvd uitgereikt. Bovendien is een digitale PDF versie beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een versie aanvragen.

Wilt u meer weten over de nieuwe zoekacties neem dan contact op met Rob Sipkens (06.20368738 of [rob.sipkens@zonnet.nl](mailto:rob.sipkens@zonnet.nl))

## **Vrienden van Japan**

EMMELOORD – Het is de Stichting Vrienden van Japan weer gelukt om tien gastgezinnen te vinden die in augustus Japanse scholieren op willen vangen.

Al jaren verzorgt de Stichting deze uitwisseling tussen Japanse scholieren uit Mizumaki en scholieren van de middelbare scholen in de Noordoostpolder. Dit jaar komen de Japanners naar Nederland en volgend jaar kunnen scholieren naar Japan.

Gedurende de tien dagen durende uitwisseling wacht de Japanners een gevarieerd programma in en rondom de Noordoostpolder om hen een beeld van Nederland en de Nederlandse cultuur te geven.

De gastgezinnen staan te popelen om hen te ontvangen, want een gastbroertje of zusje uit Japan is niet alledaags. Ook de jongelui uit Nederland krijgen, doordat zij intensief met hun gastkind optrekken, een verrassend beeld van de cultuur in Japan.

Op dit moment zijn de matches gemaakt en wordt al fanatiek heen en weer gemaaild en vooral geoefend op de uitspraak van de Japanse namen.

Meer informatie: [www.vriendenvanjapan.nl](http://www.vriendenvanjapan.nl) (bron de Noordoostpolder)

## **Jaarlijkse BBQ**

Na een jaar niet hebben we op 7 juli dit evenement in ere hersteld. Lokatie Epe, bij Joyce en Albert, Leeuwerikweg 5, 8162 GR EPE.

Aan de stelling vrouwen kunnen noch autorijden noch kaartlezen heb ik geen boodschap meer. Onze vrouwelijke chauffeur deed het prima, geen wagenziekte of doodsangsten gehad. Over onze mannelijke kaartlezer zijn twijfels ontstaan. Omdat we in Epe, ondanks de routeplanner, er niet uit kwamen hebben we de weg aan een inboorlinge gevraagd en dat hielp. Alleen waren we een uur te laat. Overigens niet de fout van onze kaartlezer. Niet erg Japans, we hebben uiteraard onze welgemeende excuses aan gastvrouw- en heer gemaakt.

Je moet er iets voor over hebben maar dan heb je ook wat. De organisatie was geweldig. Aan zowel regen als zonneschijn was gedacht. Er kon niets misgaan. En dat deed het ook niet. Tot onze verbazing was zelfs voor een “Sakura” parkeerplaats gezorgd. Niet geheel schaduwvrij maar dit verzuim is van harte vergeven.

Een gezellige groep mensen, prachtig weer, heerlijk eten.

Bovendien was het erg verfrissend dat er jongeren (2<sup>e</sup> generatie) en een aantal van hun kinderen bij waren. Gezellig meepratend alsof ze er al jaren bijhoren. Luisterend naar verhalen en herinneringen. Joke/Joshi had fotoalbums van haar reis naar Japan meegenomen. Die werden aandachtig en met bewondering bekeken.

Een mooie ontwikkeling die hopelijk in de toekomst navolging ondervindt. Kortom het was een hartverwarmende samenkomst.

Alle lof en als het aan de redactie ligt en de instemming van iedereen heeft, is het voor herhaling vatbaar.

Met dank aan Albert en Joyce (organisatie/gastvrijheid), Molly en Yulia (errg lekker), John Ramos en Edward die onbaatzuchtig de hele middag aan het roosteren waren.

### **Hieronder de warme en spontane reactie van Joke Stephan.**

Beste mensen,

Zoals gewoonlijk hier even een reactie van mijn kant op ons samen zijn tijdens de barbeque bij de familie Komdeur van afgelopen zaterdag 7 juli.

Het weer was prachtig en de stemming erg gezellig.

Het eten was lekker en ik vond het erg fijn om bekende gezichten te zien en weer even te kunnen bijkletsen met elkaar! De ervaring die ik beleef tijdens dit weerzien vind ik persoonlijk erg fijn.

Zelf had ik de twee albums van mijn reis naar Japan in 2008 meegenomen, en al kletsend en vertellend bij de uitleg van de foto's beleefde ik weer opnieuw deze prachtige en unieke ervaringen. Zoveel mooie herinneringen in mijn hoofd en in mijn hart!!

De prachtige bergen, de natuur, tempels enz blijven voor mij uniek en die koester ik met blijdschap en weemoed, omdat dit land toch het land is van je vader, en de verbinding die wij delen is dan tot nu toe de liefde voor dit land, althans zo ervaar ik dat.

Al met al was het weer een erg fijn en gezellig samen zijn.

Verder wil ik graag Joyce en Albert, heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en gezelligheid die wij van jullie gekregen hebben afgelopen zaterdag.

Alle sakura-leden tot een volgende meeting.

Dikke Tjoem en Hartelijke Groetjes van Joshi Jamada-Joke Stephan

**Voor hen die er behoefte aan hebben:**

**De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt U van harte uit**

***oecumenische samenkomst  
ter herdenking van het einde van de  
Tweede Wereldoorlog in Azië***



De samenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het *Vorbereidingscomité 15 augustus Herdenking* van de Duinzichtkerk-Vredeskapel. Zij vindt plaats op zondag 12 augustus 2012 om 17.00 uur in de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag.

Het thema van de bijeenkomst is *onvrijheid - vrijheid – onvrijheid*.

Dit jaar worden in het bijzonder de herinneringen rond de onzekere tijd na de bevrijding verteld. In de kampen werd het bericht van de bevrijding slechts langzaam duidelijk en vervolgens brak direct opnieuw een onzekere en gevaarlijke tijd aan.

Een bijzondere vermelding is wel het feit dat voor het eerst een Japans – Indische nakomeling (Silfraire Delhaye) is uitgenodigd om als een van de gastsprekers het woord te doen.

Na afloop bent U van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met de sprekers en met elkaar in de Kapel met een hapje en een drankje.

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,  
deken A.J.M. van der Helm, voorzitter  
de heer C. Steenbergen

### **Dag allemaal.**

Door Han Dehne

DISCUSSIE IS EEN SLECHTE ZAAK ALS HET NIET OP DE JUISTE WIJZE PLAATSVINDT.

Zeer vaak treden wij in een bepaalde vorm van praten met elkaar waarbij geprobeerd wordt de ander te overtuigen van "je eigen gelijk".

Deze vorm van praten leidt in de meeste gevallen tot een zeer heftig concours. De stemmen verheffen zich, men laat elkaar zelden uitpraten om zijn of haar standpunt of zienswijze te verduidelijken. Tijdens de uitleg van de één wordt door de ander al ingevuld wat men denkt dat de ander bedoeld.

Veelal zijn de ingenomen uitgangsposities zaligmakend en doet het er niet toe wat de ander zegt.

Wij zien dat veel, heel veel, dagelijks om ons heen op de televisie in zogenaamde praatprogramma's.

Deze programma's zijn bedoeld om meningsvormend, educatief of voorlichtend te zijn. Maar het tegendeel wordt vaak bereikt.

Ook in ons persoonlijk leven zal je regelmatig geconfronteerd worden met dit soort mechanismes.

Bestuursleden van verenigingen of organisaties, voetballiefhebbers of zelfs het met elkaar praten over vakantiebestemmingen zijn onderhevig aan dit soort loopgraafgesprekken.

Op de vele sites en forums op Internet komt dit verschijnsel veelvuldig voor. Men roept of schrijft iets, maar verdere uitleg of onderbouwing vindt niet plaats. Ongenuanceerde kreten noemen ze dat.

Het zal dus eigenlijk anders moeten. Hoe dan? Ik wil dat noemen "VAN GEDACHTEN WISSELEN".

Bij deze vorm van praten en met elkaar omgaan vindt een zeker respect naar elkaar de basis van de gesprekken. Verkondig rustig je idee, je gedachte of je oordeel, maar.....laat de ander eerst uitspreken wat hij of zij te zeggen heeft. Vraag daarbij, indien nodig, om uinentleg of een nadere toelichting.

Daarna geef je je eigen gedachten prijs aan de ander of anderen. Daarmee plaats je de eventuele verschillende opvattingen "naast elkaar" en niet "tegenover elkaar".

Hiermee wordt in ieder geval bereikt dat iedereen zijn zegje kan doen zonder voortdurend zijsporen te moeten bewandelen door het tussendoor gesproken woord van de ander. Dat soort gedrag leidt alleen maar af en bevordert geschreeuw en het alsdfan niet meer echt luisteren naar de ander.

Het gaat toch immers altijd om te weten te komen hoe de ander(en) over iets denken om zodoende je eigen mening te testen, te toetsen of bij te stellen. Zelfs je mening te laten vallen voor een ander en beter idee kan het gevolg zijn.

In ieder geval denk ik er zo over en overtuig mij maar van het tegendeel.

Juist in de Indische gemeenschap waar hormat en adat een grote rol spelen moet voor begrip, tolerantie en respect een grote rol zijn weggelegd...

Sampai berjumpa.

## Uitnodigingen/tips

Heeft u de Indische petitie al getekend?

**<http://petitie.nl/petitie/de-indische-kwestie>**

Vanaf 12 okt. 2012 – 24 maart 2013

Tentoonstelling SAMURAI in Wereldmuseum – Rotterdam

**[http://Wereldmuseum Rotterdam~Samurai.mh](http://WereldmuseumRotterdam~Samurai.mh)**

(Misschien kunnen we met een groep ernaar toe gaan ?)

### **Op 8 september vieren we samen met de FSS**

(Federatie Spijkenisse Samen) de jaarlijkse Open Monumentendag en cultureledag met veel Japanse cultuur. De taikogroep van de Japanese School Rotterdam zal optreden, er is een Japanse theeceremonie en een kimonoshow en nog veel meer cultuur van andere landen.

De organisatie van dit evenement komt handen te kort. Er is heel veel dat nog gedaan moet worden. Wij doen een oproep aan hen die in Zuid-Holland (omgeving Spijkenisse) wonen om een helpende hand, in welke vorm dan ook, toe te steken. Gegadigden kunnen contact opnemen met Claudine via de hieronder weergegeven contactgegevens.

### **Donaties**

**Mochten er onder u nog enkelen zijn die dit, en/of afgelopen jaar nog niet gedoneerd hebben, verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Wij kunnen niet zonder. Hiervoor onze dank. Indien u wilt weten wat uw “achterstand” is kunt u contact opnemen met Edward Lehmann ([lanka@tiscali.nl](mailto:lanka@tiscali.nl)) het rekeningnummer is 315493844 tnv Stichting Sakura. (€ 35 per jaar)**

De redactie van Sokuho wenst u allen veel leesplezier en een mooie zomer toe. Mocht u vragen hebben schroom niet die te stellen.

Hartelijke groet, ook namens het Bestuur en het Sakura team !

Het redactieteam:

Claudine Meijer [cem-sakura@planet.nl](mailto:cem-sakura@planet.nl)

0181-697663 / 620005

John de Lizer [johndelizer@gmail.com](mailto:johndelizer@gmail.com)

06.40004215

### **Durven**

Want wij durven het:  
uitzien, niet naar wat goed voelt  
of daar alle schijn van had-  
nee, slechts dat ene:  
hoe ze in merelzang lang  
mogen duren – de stiltes

sedoka (Simon Buschman)