

Stichting Sakura, "K.v.J '40-'48"



SAKURA SOKUHOO Nr. 04 augustus 2011

Dag allemaal,

Op 4 juni is een kennismakingsdag tussen de besturen van Sakura en JIN georganiseerd t.h.v. Mike Gill in Rijswijk. Alle bestuursleden waren aanwezig. De sfeer was open en heel goed. Er is uitvoerig met elkaar kennisgemaakt. Deze kennismaking heeft ervoor gezorgd dat een gevoel van saamhorigheid en het besef van een gemeenschappelijke missie is ontstaan.

Naast de kennismaking is er gesproken over :

- de voorbereiding van de Japanreis in okt. dit jaar
- nieuw beleid zoekacties

Boekbespreking Jan Pellegrino Kinderen op kousenvoeten

Bibit Theater – Tong-Tong Fair – Den Haag 31 mei 2011. De lezing werd druk bezocht door een gemêleerd publiek. Aanwezig was een aantal leden van de INOG (Indische Naoorlogse generatie), Herman Bussemaker (voorzitter van het Indisch Platform), en Nelly vd Laar ass. Webmaster van Indisch4ever.

Jan Pellegrino heeft een aantal boeken verkocht. De 2 Japanse dames, Yukari Tangena-Suzuki en de fotografe Miyuki hebben die dag kennisgemaakt met en genoten van de unieke Pasar Malam sfeer. Heel jammer dat er zo weinig Sakura mensen aanwezig waren!

Activiteitenagenda

HERDENKINGSBIJEENKOMST

66 jaar einde Tweede Wereldoorlog Z.O. Azië

“Uit de verborgenheid”

Zondag 14 augustus a.s. 17.00 uur

Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag

Uitnodiging

DRENTHE ONTMOET JAPAN

Het lijkt alweer lang geleden, 11 maart 2011, een verschrikkelijke tjsunami verwoest Sendai en omgeving!

Ondertussen hebben zich over de hele wereld diverse rampen zich wederom voltrokken, maar de gevolgen van de tsjunami teisteren nog steeds de bevolking van het rampgebied in Japan.

De wijze waarop de getroffen en het grote leed verwerken en hard bezig zijn met de wederopbouw, wordt met respect en bewondering gevolgd.

Uit onze persoonlijke grote betrokkenheid hebben wij gemeend aan de opening van onze nieuwbouw, waarbij een Galerieruimte, een openingsexpositie te verbinden met een Benefietactie voor de slachtoffers van de Tsjunami.

Wij nodigen u van harte uit om zaterdag 17 september naar Ruinen te komen om met uw aanwezigheid blij te geven van uw medeleven.

Bijzonder is dat u kennis kunt maken met twee personen uit de zwaar getroffen stad Kamaishi 200 km ten noorden van Sendai, mevrouw Takemi Wada en de heer Shinichiro Hiramatsu.

Als genodigden van Bungalowpark Lanka zullen zij even kunnen bijkomen in het mooie, rustige Drentse land. Echter gedreven als zij zijn zullen zij u willen vertellen over de verschrikkingen en hoe zij bezig zijn deze te verwerken. Hun emotionele toespraken zullen u niet onberoerd laten.

Dankzij de medewerking van de Japanse Ambassade in Den Haag, heeft de kleine Japanse gemeenschap in Nederland de handen ineen geslagen om de Benefietactie "Drenthe ontmoet Japan" te doen slagen.

Alvorens in Galerie Lanka de overzichtstentoonstelling van de bekende Japanse schilderes Kay Yoshiya geopend zal worden zal er een concert plaatsvinden in de Mariakerk te Ruinen. Behalve een optreden van de vermaarde kotospeelster, Makiko Goto, zal medewerking verleend worden door het Mannenkoor van Ruinen, De Geuzingers.

Na het concert zal bij het verlaten van de kerk op de brink, een voor Drenthe uniek optreden plaatsvinden van leerlingen van de Japanse School Rotterdam, die een wervelde show zullen geven op hun indrukwekkende Japanse trommels, de Taiko.

Na de officiële opening van Galerie Lanka door de vice-ambassadeur van Japan, dhr. Ishii, zullen aantrekkelijke typisch Japanse activiteiten bijgewoond kunnen worden zoals een theeceremonie en natuurlijk zullen de smakelijke sushi's niet ontbreken!

DE LEUS "DRENTHE ONTMOET JAPAN" ZAL DOOR UW AANWEZIGHEID BEWAARHEID WORDEN!

Graag tot ziens zaterdag 17 september !

Familie Lehmann.

zondag 14 augustus en zondag 11 september 2011

Op zondag 14 aug. vanaf 13:30 tot 16:30 wordt een Japanse culturele dag gehouden in het slot Zeist. Zeist heeft al lang contact met Yamada, een klein stadje in Japan dat door de tsunami verwoest werd. In het Slottuintheater (openlucht) worden drie uitvoeringen gepresenteerd: Japanse zang door het Japanse dameskoor waarvan Yoko Huys ook lid is, het vertellen van het verhaal, en Taiko (Japanse drums)

Entree is gratis.

Ik hoop dat het mooi weer zal worden, en jullie zullen van de hele sfeer kunnen genieten!

www.dehofreis.nl

www.slotzeist.nl

Op zondag 11 september zal ook een evenement in Wageningen plaatsvinden (vooraankondiging)

Het is een historische dag in New York, en ook dat Japan precies 6 maanden geleden door de aardbeving en tsunami getroffen werd.

De opbrengst van de dag gaat naar de kinderen die door de ramp wees zijn geworden.

De gedetailleerde inhoud zal in augustus bekend worden gemaakt. Dus het is nog een verrassing!!

We hopen jullie ook in Wageningen welkom te mogen heten!

Multiculturele dag-Open Monumentendag Spijkenisse

10 sept. 2011.

De moeite waard voor mensen die in de regio wonen.

Bestuursvergadering Sakura

De volgende vergadering is gepland op 24 aug. 2011.

Heeft u vragen, voorstellen, klachten of wat dan ook, geef het aub door aan het bestuur.

JIN 20 jarig jubileum (Lunteren).

Uitnodiging volgt.

Dialogo Nederland Japan Indonesië

8 oktober 2011 (Voorburg)

Men is druk bezig met het voorbereiden van de conferentie. Sinds kort is Indonesië erbij betrokken.

Kennismaking japanreizigers 2011.

Op 31 juli j.l. hebben de japangangers van dit jaar, Hedy Turpin en Frans Havermans (Sakura) en Hiroshy. de Winter, Jeanne Deumens en Rob Kraus (JIN) t.h.v. Silfraire Delhayé (voorz. JIN) kennis met elkaar gemaakt.

In een zeer prettige en open sfeer heeft men openhartig hun achtergronden met elkaar gedeeld. Deze manier van kennismaken is als zeer prettig ervaren. In de voorbereiding van de reis zal men contact met elkaar houden en afspraken maken. Namen JIN was tevens Thérèse aanwezig en namens Sakura Rob Sipkens en John de Lizer.

Herstel Japan

Op 11 juni stuurde Yukari Tangena indrukwekkende beelden over de herstelwerkzaamheden in Japan. Belangstellenden kunnen onderstaande snelkoppeling openen.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2001984/Japan-tsunami-earthquake-Pictures-recovery-3-months-later.html?fb_ref=LikeButtonBottom&fb_source=home_multiline

Sakura (Regio) Bijeenkomsten

Nogmaals vestigen wij de aandacht op het plan om kleinschaliger regiobijeenkomsten te houden. Wij staan nog steeds open voor ideeën en medeorganisatoren.

Behandeling Indische kwestie in de tweede kamer

Voor het Indisch Platform is de behandeling van de Nederlanders uit Indië onacceptabel, en een fatsoenlijke overheid onwaardig gebleken. Wij weten ons daarin gesteund door de Indische gemeenschap in Nederland en overzee. Voor het volledige verslag zie de link hieronder.

http://www.indischplatform.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=71

Ook proberen?

<http://www.recipes.eat-japan.com/>

Donaties

Mochten er onder u nog enkelen zijn die dit jaar nog niet gedoneerd hebben, verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Wij kunnen niet zonder. Hiervoor onze dank.

5 november 2011.

Evaluatie Japanreis en Themadag Sakura in Spijkenisse.

Waarbij de deelnemers van de reis hun ervaring en verhaal kunnen delen met anderen.

De themadag is in een voorbereiding.

Joke Stephan zal voortaan namens Sakura wenskaarten sturen naar mensen die iets te vieren hebben of ziek zijn.

Mike Gill is verhuisd, zijn nieuw adres is:

Laan van Wateringseveld 824, 2548 CP Den Haag (wijk Hoge Veld)

Het Bestuur en de Sokuhoo redactie wenst u nog mooie warme dagen toe!

Adres: Aldebaranstraat 13, 3204 AB Spijkenisse

Tel: 0181- 697663 / 620005

Email: info@stichting-sakura.nl

Rabobank: 31.54.93.844

Bank of Tokyo Amsterdam: 63.56.13.034

KvK:41134895

Homepage: www.stichting-sakura.nl